

Stichting Open Huis zoekt donateurs



Wat beoogt de Interkerkelijke Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk? In het kort gezegd is het doel van de Stichting om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Assen. Op 12 november 1988 opende Het Open Huis voor het eerst haar deuren. Iedereen is hier welkom! Dit kan gelegen zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, aan rust en bezinning, aan aandacht en/

of hulp op levensbeschouwelijk en maatschappelijk gebied, of voor wie zomaar even binnen wil lopen om een koffie of thee te drinken of de krant wil lezen...

De ervaring leert dat onze gasten doorgaans mensen zijn die aan de rand van de samenleving verkeren, of die de weg in het gangbare maatschappelijk verkeer moeilijk weten te vinden dan wel zich daar moeilijk kunnen handhaven. Deze mensen zoeken toch een plek om te vertoeven, waar ze 'hun verhaal kwijt kun-

nen' en waar ze een luisterend oor vinden.

De vrijwilligers, werkzaam in Het Open Huis, weten zich geïnspireerd door de evangelische opdracht om te zien naar de naaste die hulp behoeft. Kernbegrippen als barmhartigheid en solidariteit staan hierin centraal.

De Stichting is eigenaar van het pand Brink 26, waar we dit mooie stukje werk mogen doen. Onze inkomsten bestaan uit giften, donaties, collectes en bijdragen van kerken in Assen en omgeving. Echter het aantal donateurs is de laatste jaren aanzienlijk gedaald.

Wij hopen dat u aan deze oproep gehoor zult geven en zijn u, namens onze gasten, zeer dankbaar hiervoor!

Onze Stichting is ANBI-geregistreerd; onder nr. 41018906; uw bijdrage kan dus afgetrokken worden van de belasting. Een gift die schriftelijk voor 5 jaar wordt vastgelegd is volledig aftrekbaar van de belastingen. (NL73 INGB 0000331222 t.n.v. Interk. St. voor MPDwerk Open Huis, Assen.)

Namens het Bestuur van Het Open Huis,

Wietze Gorter, penningmeester
Anemoonstraat 7, 9404 RA Assen, tel. 341210.