

Interview met nieuwe voorzitter Het Open Huis 'Ik houd van zaken die mijn geest scherpen'

Riet Verhoeven

Hij wist dat er zoiets van de kerken in Assen was, maar hoe en wat bleven voor hem wat vaag. Door drukte van werk en gezin had hij er zich gewoonweg niet mee bezig gehouden. Inmiddels weet Jans Enting beter en is hij sinds kort de nieuwe voorzitter van het bestuur van Het Open Huis van de Kerken. Aanleiding voor het Kerkblad om nader met hem kennis te maken op locatie aan de Brink 26.



Jans groeide op in een gereformeerd gezin te Westerbork. Na de Meao wilde hij aan de slag en werd administratief medewerker bij MEKO te Assen; een bedrijf voor verkoop van melkkoeltanks. Hij trouwde met Hennie, van hervormde huize, en ze gingen de eerste jaren van hun huwelijk naar de gereformeerde kerk, in de veronderstelling dat het Samen op Weg traject snel afgerond zou worden. Dat bleek echter niet het geval, daarom besloten ze na tien jaren hervormd te worden.

Overigens betekende dat niet dat ze wisselden van kerkelijk gemeente, in Assen-Noord kerkten hervormden en gereformeerden destijds al samen. Ze wonen sinds 1980 in Assen en zijn momenteel lid van De Drieklank en bezoeken de Ontmoeting in Kloosterveen. Het gezin Enting bestaat naast Jans en Hennie uit twee dochters, twee schoonzonen en twee kleindochters. Jans is nu financieel directeur van ESA Trucks te Groningen: een bedrijf met vier vestigingen in Nederland, vier in Polen en twee in Denemarken. Naast zijn gezin investeerde hij vele uren in avondopleidingen, zodat hij toegerust werd voor een functie op dit niveau.

Met beide benen op de grond

"Ik had tot dusver geen tijd voor nevenactiviteiten. Maar sinds september 2015 werk ik een dag minder. Albert Lammers, voorzitter van het College van Diakenen, was op zoek naar een opvolger van Henk Maat en heeft mij gepolst. Nu ben ik niet zo geschikt voor kerkelijke functies en zeker niet als er veel vergaderd moet worden; dat zit niet in mijn genen. Ik houd ervan om de zaken snel op te pakken en af te handelen. Het voorzitter zijn van Het Open Huis biedt mij de mogelijkheid om slagvaardig bezig te zijn en daarom heb ik, nadat ik me ter plekke georiënteerd had, deze functie aanvaard. Ik vind het een uitdaging om met dingen bezig te gaan, die mijn geest scherpert. Het werk aan de Brink houd je met beide benen op de grond en het is een praktische invulling van mijn geloof. Ik zie, ook binnen mijn werk, dat mensen kunnen vastlopen in deze ingewikkelde samenleving. Er worden zulke hoge eisen gesteld en daar kan niet iedereen aan voldoen. Kijk eens hoeveel bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering kost; je ziet dat het voor velen nauwelijks op te brengen is. De politiek heeft het dan over participatiemaatschappij. Dat vind ik zo'n rotwoord. Je moet als overheid zorg blijven regelen, want er zijn mensen die geen sociaal netwerk hebben die hen opvangt als ze knel komen te zitten."

Ieder mens doet ertoe

"Zo'n plek waar dat wel geboden wordt is Het Open Huis. Je ziet dat mensen hier tot rust komen. Soms willen ze een praatje, soms willen ze alleen maar binnen zitten waar het warm is en iets drinken. Ik heb de inzet van de vrijwilligers gezien; dat heeft me echt geraakt. Ik zie hun respectvolle houding naar de bezoekers. Ze staan open voor de vragen die bij hen leven. Men straalt hieruit

dat ieder mens ertoe doet. Ik heb als eerste uitdaging voor mezelf geformuleerd om het aantal vrijwilligers van 45 naar 60 uit te breiden. Contact met de Vrijwilligerscentrale is daarbij belangrijk. Nieuwe doelgroepen staan wellicht op onze stoep. Denk aan de tijdelijke en permanente opvang van asielzoekers in Assen. Denk aan eenzame ouderen. Moeten we daar wat mee en zo ja, hoe dan? Als bestuur gaan we ons buigen over de missie van het Open Huis. Gelden de uitgangspunten van 1988 nog? Wellicht moeten we het beleid gaan herijken. Dat doen we natuurlijk niet alléén. Dit zal in samenspraak moeten gaan met de kerkgenootschappen, die nu al betrokken zijn bij het Open Huis, en met mogelijke nieuwe. Ik bezoek ze momenteel en ik heb ook contact met ds. Bert Altena, de stadspredikant en met Wim Staal, de kerkelijk jeugdworwerker. De gemeente Assen staat ook op mijn lijstje."

Wees welkom

"Ik wil het Open Huis ook bij de inwoners van Assen en omgeving bekend laten worden. Zo zullen we op Koningsdag op 27 april de hele dag open zijn. Lezers van het Kerkblad en andere belangstellenden zijn nadrukkelijk uitgenodigd om eens binnen te komen. Wij willen de wat sombere kijk, die er misschien is naar onze opvang, omtuurn naar een wat optimistischer beeld. Omdat er in de toekomst geklust moet worden, vragen we, naast de vrijwilligers die gastheer of -vrouw willen zijn, ook mensen die handig zijn met hamer en spijkers, de schilderskwast of met elektriciteit. En natuurlijk zoeken we ook donateurs om Het Open Huis daadwerkelijk 'open' te houden in de komende jaren."

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Jans Enting, tel. 06-51269377 of per e-mail: j.enting@ziggo.nl



Het Open Huis van de Kerken voor iedereen, Brink 26, 9401 HT Assen, telefoon: 316102
Open: woensdag: 10-12 uur, vrijdag: 15-17 uur, zaterdag: 14-21 uur en zondag: 14-21 uur.
Website: www.openhuisassen.nl
E-mail: info@openhuisassen.nl
Twitter: @openhuisassen