

Kerk zijn op haar best



30 jaar geleden in maart 1988 vonden 6 Kerken elkaar om tot een praktische invulling van samenwerking te komen. Ze richtten samen de stichting Open Huis van de Kerken op. Men wilde op een praktische wijze present zijn in de binnenstad van Assen.

Dat werd als volgt in de statuten (art. 3) opgenomen:

“De stichting heeft ten doel: Het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, hetwelk wordt verleend vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.”

Het doel van de stichting is in de loop van de jaren niet veranderd misschien worden andere woorden gebruikt maar feitelijk wordt nog steeds hetzelfde bedoeld, en invulling daar aan gegeven.

Hoe de stichting haar doel tracht te verwezenlijken staat in artikel 3 lid 2a van de statuten:

“door het instandhouden en gebruiken van een pand in Assen.”

Er werd een pand aan de Brink 25 gehuurd van de CBTB. En op 12 november 1988 opende het Open Huis van Kerken voor het eerst haar deuren.

Later op 8 november 1990 werd het pand gekocht voor het duizelingwekkende bedrag van 125.000 gulden.

Brink 25-26 is niet zomaar een pand. Het ligt in het centrum van de binnenstad tegenover het Drents Museum. En na de modernisering van de Brink in het HART van de stad!

Het is ook een pand met een rijke historie.

Want de Joodse familie Denneboom heeft er gewoond en is in de oorlog via Westerbork omgekomen in Auswitsch. Daarom liggen voor ons pand 5 struikelstenen ter nagedachtenis aan de familie.

Zoals eerder vermeld ,was het ook het pand waar de CBTB was gehuisvest.

Op het pand zijn ooit ananassen aangebracht. Via de historische vereniging hier in Assen ontdekten we dat ananassen het symbool zijn van de gastvrijheid. Heel erg toepasselijk voor een inloophuis. Of dat mede een overweging is geweest ,om dit pand te kopen vertelt de historie (nog) niet.

Na de opknapbeurt in 2017 schittert het pand als vanouds en heeft het een representatieve uitnodigende uitstraling.

Het Open Huis biedt een huiskamer. Stelt mensen in staat om elkaar te ontmoeten in ongedwongen sfeer zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden. Je kunt op 6 dagdelen in de week zomaar binnenlopen voor een kopje koffie of thee, de krant te lezen, klaverjassen, de PC of laptop te gebruiken. Het Open Huis als inloophuis is er voor mensen die warmte (soms letterlijk) nodig hebben. Het Open Huis heeft meerwaarde voor de Asser samenleving en zorgt ervoor dat mensen zich niet alleen voelen in onze (ingewikkelde) samenleving.

Het Open Huis is open op tijdstippen dat veel andere gelegenheden dicht zijn. Zo waren we op Nieuwjaarsdag en Koningsdag open. Zo zijn we op Eerste Kerstdag open. Waarom? Om iedereen die het nodig heeft of vindt, gezelschap en gezelligheid te geven. Iedereen in onze samenleving doet ertoe ongeacht geloof, geslacht, huidskleur of

levensovertuiging. En dat beste mensen bieden wij in het Open Huis.

Eén van de gasten zei tegen mij: “Jullie hebben er mede voor gezorgd dat het weer goed mij gaat”

Een huis dat ertoe doet!! Dat op praktische wijze invulling geeft aan haar opdracht die ons in Matheus 25 wordt aangedragen.

Oecumene in optima forma of de Kerk op haar best.

Vrijwilligers:

Een Open Huis draait op een heel team van vrijwilligers. Onze vrijwilligers runnen het Open Huis. Ze werken zonder vooroordelen en op basis van vertrouwen en hebben een luisterend oor voor degene die dat nodig heeft.

De toewijding en de manier waarop ze al vele jaren vorm geven aan het Open Huis zijn onmisbaar.

En er zijn drie vrijwilligers die we vandaag in het zonnetje willen zetten.

Helaas nemen we vandaag na 25 jaar afscheid van Lenie Govertse. Lenie jij hebt je steentje bijgedragen tot een warmere en zorgzamer Asser samenleving. Hartelijk dank voor je inzet in de afgelopen 25 jaar,

Nies Jager en Geesje Oldenkamp zijn allebei 30 jaar als vrijwilliger verbonden aan het Open Huis. Zij hebben op eigen wijze de Asser samenleving warmer en socialer gemaakt.

Dames, dank daarvoor.

Onze Toekomst:

Terugtrekkende overheid , individualisme, bezuinigingen, problemen in de zorg, problemen in de jeugdzorg,

eenzaamheid onder ouderen. We praten over participeren, individu, zelfstandigheid, privatiseren, opkomen voor jezelf etc. Waarom komen er zoveel jongeren in de knel? Waarom zien we het aantal jongeren toenemen in het Open Huis? Vergeten we iets? Omzien naar elkaar? solidariteit? barmhartigheid? Open Huis lost een deel van de problemen belangeloos op. Waren er geen inloophuizen dan zouden er waarschijnlijk nog grotere problemen zijn in onze stad.

Beste bestuurders en politici in Assen. U kunt ons helpen door samen op te trekken naar warmere en socialere Asser samenleving?

Rijk ons de hand! Steun ons! Adviseer ons!

Wij zijn er ook voor u!

Zonder vrijwilligers geen toekomst!

Voor het werk bij het Open Huis zijn we veel vrijwilligers nodig. En dat is één van onze zorgen voor de toekomst. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is hoog. We zoeken en hopen op een verjonging van ons team. Het is dankbaar werk en zoals één van de medewerkers ooit zei: "Ik heb meer ontvangen dan ik ooit heb gegeven." Wees welkom als vrijwilliger bij het Open Huis. Als gastvrouw- of gastheer of als bestuurslid!

Ik doe een beroep de deelnemende Kerken ons te helpen bij het vervullen van de vacatures en vervanging van bestuursleden die al een paar keer hun termijn hebben verlengd.

Aanwezig ik ga afronden maar niet voordat ik u gewezen heb op onze compleet vernieuwde website: openhuisassen.nl en ons geresylde logo!

Bij de uitgang ontvangt u clic clac blikje met pepermunt voor gebruik in- en tijdens.....

Dank u.