

---

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”  
*Joh. 15:12*

---

# De Brug



**januari en februari**

**2019**

---

Uitgave van de  
**Baptisten Gemeente Assen**

---

## Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar .....	4
Wijziging adressenbestand.....	4
Werken in de gemeente.....	5
Persoonlijk bericht .....	6
Van het secretariaat.....	6
Bijbelstudie .....	7
Week van Gebed .....	9
Vrouwencontact.....	9
Zondagsschool .....	12
Open Huis Nieuwjaarsreceptie .....	13
Kerstvieringen .....	14
Foto's van toen .....	16
Berichten van de Unie .....	17
NBG berichten .....	18
Diensten .....	19
Andere bijeenkomsten .....	22
De verjaardagskalender .....	22
Puzzel .....	23

---

## Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 3 maart 2019. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 24 februari. Kopij per mail sturen aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)

## Ter overdenking

### Trouw

Trouw hoort thuis in een verbond waarbij je belooft dat je altijd op elkaar kunt rekenen. Wie zich daaraan houdt is trouw. Alleen... er is een probleem.

Dat zie je bijvoorbeeld in Handelingen 23 waar ruim 40 Joden elkaar beloven (zweren) niet meer te eten en te drinken totdat ze de apostel Paulus hebben gedood. Zij die dit bondje sloten konden naar de mens gesproken, hun voornemen prima volbrengen. Toen er echter 'ineens' 200 soldaten bij Paulus bleken te zijn, waren deze partners in crime toch níet in staat om trouw te zijn aan hun voornemen en belofte.

Bovenstaande geschiedenis schoot mij te binnen toen ik Handelingen 11:19–24 las. Hier staat dat enkele vluchtelingen in Antiochië over Jezus vertellen met als gevolg dat 'veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer' (vers 21).

Prachtig! Ja, maar voor wie de Heer al kennen is er dan ook werk aan de winkel! De (eerste) gemeente begreep dit. Daarom stuurden zij Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar arriveerde was dit het eerste wat hij deed: 'hij wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven', vers 23 (NBG vertaling). Mocht u nog geen goede voornemens hebben voor 2019, wellicht is dit er eentje...?

Je voornemen de Heer trouw te blijven, is echter wat anders dan Hem altijd trouw zijn. Ook in ons leven kunnen er immers zomaar ineens sterke 'tegenkrachten' opduiken.

In Handelingen 23 ontmoedigden 'tegenkrachten' niet alleen Paulus' vijanden maar ook Paulus zelf. En als de moed je in de schoenen zakt, komt er in je hart en hoofd ruimte voor gedachten en gevoelens van zorg, verdriet en teleur gesteld zijn (soms ook in God!).

Als iemand zich ooit heeft voorgenomen en beloofd heeft om trouw te zijn aan de Heer, dan is dat Paulus geweest. En hij had genoeg karakter om dat lang vol te kunnen houden. Maar zelfs tegen hem moest de Heer in de nacht zeggen: 'Houd moed', Handelingen 23:11.

Met andere woorden, zelfs Paulus lukte het (even?) niet meer om op de Heer te blijven zien. Ook hij zag soms meer op dat wat hem gevangen hield, dan op de Heer.

Het bemoedigde mij toen ik (nou ja, ik?) Handelingen 11:23 naast Handelingen 23 legde. Het is goed ons voor te nemen de Heer trouw te zijn. Maar het is béter om te lezen én te geloven dat de Heer trouw is, ook als ons de moed en kracht en lust wel eens ontbreekt.

Goddank is Hij in Jezus onze Sterke God en Eeuwige Vader die bij en vóór ons is. Ook in 2019.

*Jan Brouwer*



## Aandacht voor elkaar

We zij alweer aan een nieuw jaar begonnen, met onze zekerheden maar ook met onze onzekerheden. Gelukkig mogen we erop vertrouwen, dat onze God met ons mee gaat! Toch willen we Hem dat ook steeds weer vragen: *‘Ga met mij mee, o Heer, ga met mij mee.’*

Onze br. Jan Hoekstra is een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij weer naar huis, wel heeft hij nu een rollator nodig voor momenten dat zijn vrouw Ria niet in de buurt is.

Hans Romijn heeft uitstel gekregen tot maart, voor wat betreft zijn dreigende amputatie zorgen. Dat geeft nu even weer rust voor hem.

Bij het schrijven van dit stukje is bekend, dat Wietske Moddejonge dinsdag 15 januari een nieuwe heup krijgt. En Wietze Gorter wordt op 25 januari geopereerd aan zijn liesbreuk. Voor beide *‘slachtoffers’* veel sterkte!! Ook met de revalidatie.

Toch wil ik ook onze ouderen met zorg, onder uw aandacht brengen om te bezoeken, een kaart te sturen, en voor te bidden.

Piet en Mary in Meppel – Willem Danker in Gieten – Jan Venema in Emmen – Jantje Koster in Assen – Marty en Jaap Zandberg in Drachten - Giny Meijer in Assen – Martha Springer in Assen – Renate Niezing in Assen – Lammert Tuinema in Assen en ook Lammy Molenaar hoort in dit rijtje thuis.

Een hele rij, en ik hoop dat u mee wilt werken en om wilt zien; binnen uw eigen mogelijkheden.

Ook wil ik graag aanvullingen op deze opsomming en uw reactie, zodat we niemand vergeten en samen gemeente kunnen zijn!!

Graag sluit ik af met het laatste deel van een gedicht over het oude jaar:

*‘ Aan Zijn hand gaan we moedig voorwaarts,  
het hoofd geheven, met open vizier,  
liefde ontvangen en liefde geven.  
In die ene zekerheid, God is hier! ‘*

Met hartelijke groet

Anne Duursema

---

## Wijziging adressenbestand

In De Brug van november is het adres doorgegeven van Bob en Thora Wijnstra. Maar er zat een foutje in de vermelde postcode; hun woning in Oude Willem aan de Tilpgrupweg 38 heeft postcode 8439 SR (*en niet 8939 zoals abusievelijk werd vermeld*).

Wilt u ook uw eigen vermelding in het adressenboekje nog even controleren? Klopt uw postcode wel? Is uw mailadres nog actueel en is uw mobiele telefoonnummer niet gewijzigd? Staan alle juiste gegevens in het adressenboekje? Correcties, aanvullingen en andere reacties kunt u zenden aan [secretariaat@baptisten-assen.nl](mailto:secretariaat@baptisten-assen.nl)



## Werken in de gemeente

Allereerst wil ik u allen een heel goed en gezegend nieuwjaar wensen! We zijn alweer een paar weken onderweg in dit nieuwe jaar, maar toch is het een mooi gebruik om elkaar veel heil en zegen te wensen.

Het komende jaar zullen we elkaar voornamelijk in kleine setting ontmoeten. Ik hoop dit jaar vier keer voor te gaan in een dienst en de andere tijd te besteden aan pastoraat, vergaderen en contacten. Daarom wil ik graag benadrukken dat u mij ook mag bellen of mailen, als u behoefte heeft aan een kort of langer gesprek. Ik ben wekelijks op maandag of vrijdag in Assen en maak graag ruimte in de agenda!

Tijdens de Kerstdienst hebben we nagedacht over het thema *'Mag ik dan bij jou?'* Een spannend thema wat voor iedereen iets te zeggen heeft. Want wij zijn soms geneigd om vooral mensen te kiezen die passen bij wie wij zijn. Onze manier van leven willen we beschermen en we zijn voorzichtig om anderen daarin toe te laten. Dat zie ik ook de afgelopen weken gebeuren rond de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring. Een groep mannen besloot een verklaring te vertalen uit Amerika over het huwelijk, seksualiteit en gender. Zelfs het 8-uur journaal bracht het nieuws als een *'anti-homo verklaring'*.

Wat we inhoudelijk vinden van de artikelen is nog een andere discussie, hoewel de verklaring ons leert dat we daar als christenen hetzelfde over moeten denken. De vraag hoe een dergelijke verklaring in het Nederlands terecht komt is er een van context en dialoog. Door te stellen dat er een juiste vorm van geloof en christendom is, worden oprechte gelovigen weggezet als tweederangs die op basis van geloof en geweten andere keuzes maken. Als Baptisten hebben we de geloofsvrijheid altijd hoog in het vaandel gehouden en het behoort ook tot de kroonjuwelen van onze traditie. Besluiten over huwelijk, gezin, (homo)seksualiteit etc. neem je niet als predikant, maar ontstaan in de gezamenlijke zoektocht die een gemeente heeft.

Het probleem zit hem in eerste instantie in de manier waarop het wordt gepresenteerd en wordt opgedrongen. Daarna komt pas de vraag over de inhoud. Aan beide kanten stelt het ons voor de vraag of wij openstaan voor iedereen. De mensen die de verklaring hebben ondertekend, maar ook hen die zich gekwetst voelen. Kortom: kunnen wij ruimte bieden aan elkaar om te zijn wie we zijn? *Mag ik dan bij jou*, is de vraag waarbij het mes aan twee kanten snijdt.

Is er dan niets te zeggen over hoe wij omgaan met deze thematiek? Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het anders kan. Liefde van God sluit niet uit, maar verbindt. Daarin kunnen verschillen zijn en die ken ik ook in onze gemeente. Toch heb ik afgelopen jaren gezien dat de liefde voor Christus de verschillen overstijgt. Wij vieren samen Avondmaal, als teken van eenheid en verbondenheid.



Dat is krachtig en verbindt en vernieuwd telkens onze verbondenheid met onze Heer. Hij is degene die oordeelt, wij niet. Hoe het ons ook bezig kan houden, God is groter dan dat. Hij is onze liefde waard en liefde is het grootste geschenk wat we hebben ontvangen in deze wereld.

Indien u behoefte heeft om over dit onderwerp door te praten, van harte welkom!

Hartelijke groet,

*Aernout de Jong*

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: [Aernout.deJong@baptisten-assen.nl](mailto:Aernout.deJong@baptisten-assen.nl)

---

## **Persoonlijk bericht**

### *Opzegging lidmaatschap*

Wij hebben besloten ons lidmaatschap van de Baptisten Gemeente Assen op te zeggen. We zijn in de loop der tijd het samenkomen op zondag, zoals we dat kenden bij de Vergadering van Gelovigen gaan missen. Hierbij is er meer inbreng tijdens de diensten van de leden mogelijk en dus minder strak georganiseerd, zoals de traditionele wijze van samenkomen. Denk aan het samen delen van het Woord, het meer met elkaar doen, het meer uiting geven aan je geloof met elkaar. We zijn een aantal keren bij de Vergadering van Gelovigen in Nieuwlande geweest en dat voelde gelijk weer erg vertrouwd. Tevens spreekt het type prediking in Assen over het algemeen ons te weinig aan. Strikt genomen missen we bepaalde diepgang die we voorheen gewend waren.

We zeggen ons lidmaatschap op zonder negatieve gedachten of gevoelens.

Met vriendelijke groeten,

*Ries, Jenny en Gerben Terreehorst*

---

## **Van het secretariaat**

We beginnen het nieuwe jaar gebruikelijk met goede wensen, heil en zegen. We wensen dat aan elkaar persoonlijk, maar ook voor onze gemeente en gemeenschappen: moge 2019 voor onze gemeente ook een gezegend jaar zijn en we hopen ook op heilzame ontwikkelingen bij de gesprekken tussen Unie en ABC over samenwerking en fusie.

In het nieuwe jaar blijft Aernout de Jong nog in onze gemeente werkzaam als voorganger, maar nu niet meer als student maar voor een dag in de week als 'werknemer'. Tot voor kort waren voorgangers "uitoefenaar van een vrij beroep" en zo werden ze door een gemeente ingehuurd. In die situatie waren er voor hen geen voorzieningen bij bijvoorbeeld ontslag en werkloosheid; en alleen met kostbare verzekeringen kon ziekte en arbeidsongeschiktheid worden gedekt.

Dat leidde soms tot ongewenste situaties met persoonlijk leed, als een voorganger niet verder kon in een gemeente. Daarom is er in de afgelopen jaren een nieuwe regeling voorbereid, waarbij de voorganger in dienst komt van de gemeente; op dezelfde manier zoals velen van ons in dienst zijn (geweest) bij een bedrijf, instelling of andere werkgever. Daarbij is de voorganger voor de belastingdienst een 'gewone werknemer' en heeft hij maatschappelijk ook recht op alle voorzieningen.

In december hebben wij als bestuur alle papieren getekend voor de nieuwe arbeidsovereenkomst met Aernout de Jong. Een bijzonder moment, omdat Aernout nog een jaar kan doorwerken in onze gemeente en dat hij dat nu als 'werknemer' zal doen, waardoor zijn rechten beter zijn gewaarborgd. De salarisadministratie is door onze gemeente uitbesteed bij een gespecialiseerd kantoor, waar dat ook voor veel andere gemeenten en voorgangers wordt gedaan.

Verder hebben we rond de jaarwisseling veel bedankjes ontvangen voor de kerstpresentjes die namens de gemeente zijn uitgedeeld. Het is ook heel mooi dat daarmee het licht werd uitgedeeld voor ieders huis. Er werd vaak gevraagd wie dat gemaakt had; daarom verklap ik hierbij maar dat ze door Diana Bakker zijn bedacht en gemaakt en geheel vrijblijvend aan de gemeente geschonken.



In het komende voorjaar staat ook weer een gemeentevergadering gepland en die vergadering willen we weer op een zondagmorgen na de dienst houden. Veel mensen vinden het prettig, dat ze er dan niet apart 's avonds voor op pad hoeven. In principe hebben we gemeentevergadering gepland op zondag 17 maart na de dienst, met aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd. De agenda en stukken krijgt u begin maart bij de volgende Brug.

Namens het bestuur,  
*Bert Middeldkamp*

---

## Bijbelstudie

Ook in de maand december kwamen we bij elkaar, en wel ten huize van de fam. Duursema. Voor Roelie en Jan wordt het toch te belastend, zodat die hebben opgezegd. Maar... broeder Bob Wijnstra komt onze gelederen versterken!

Pieter had een mooi stuk voorbereid over Zacharias 3. De hogepriester Jozua (dat betekent 'God redt') stond voor de engel van de Heer, met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte ... U begrijpt, dat dit al bijna gespreksstof genoeg was, maar verderop zegt de engel dat de Heer zegt 'Ik zal je mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David ...'

Uiteraard kwamen we uit op de Adventsperiode, waarnaar ook het tweede deel van de Bijbelstudie verwees, nl. het lied 'O kom, o kom, Immanuël...'; dit was voorbereid door Hanna-Ruth.

Het blijkt het alleroudste kerklied te zijn dat bestaat...geschreven in het Latijn en bevat oorspronkelijk zeven coupletten en het verwijst naar Jesaja hoofdstuk 11. We kwamen niet verder dan vijf coupletten; gespreksstof te óver...

Na een fijne avond hebben we uiteraard gebeden voor de mensen die er niet waren, bijvoorbeeld Gea en Gerrit, Wietze, Petra en voor andere zieken. Het was mooi dat Jelle er al weer kon zijn na zijn operatie! De gastheer en -vrouw werden hartelijke bedankt voor hun gastvrijheid!



De volgende Bijbelstudies zijn op donderdag 10 januari en op donderdag 14 februari. Wilt u ook eens zo'n interessante avond meemaken, geef u gerust op bij ondergetekende; welkom!

De Bijbelstudie-avond op donderdag 10 januari begon een beetje rommelig...: het zou bij Gea en Gerrit

thuis zijn, maar helaas moesten zij plotseling naar hun zwager: het einde van zijn leven komt in zicht. Geen fijne mededeling voor hen... Toen is deze avond bij ons thuis gehouden; behalve Gea en Gerrit was ook Jelle afwezig, gelukkig met een vrolijker reden...!

Pieter had een heel mooi boek meegenomen over de tempel, maar voor we daarin mochten bladeren volgde eerst een kleine 'overhoring' van de vorige keren... Toen spraken we ook over Zacharia en vanavond het vervolg op die gedeeltes...

Hierin gaat het ook over een lampenstandaard en daarom lezen we eerst Exodus 25, waarin de bouw van deze standaard uitgebreid wordt beschreven: hij moest ook van zuiver goud zijn... In het boek zagen we een afbeelding van een dergelijke lamp. Uiteraard werd uitgebreid stilgestaan bij het gedeelte van Zacharia o.a. over de betekenis van de hierin genoemde olijfbomen...

Na de pauze kwam de vraag van Pieter, wat dit gedeelte eigenlijk betekende in ons huidige leven en wat het betekent hád... Op welke manier voelden wij ook de sturing van God in ons leven... Dat leverde zulke uitgebreide en mooie verhalen op, dat wij aan het tweede deel van de Bijbelstudie niet meer toekwamen... Maar ook deze verhalen van elkaar waren eigenlijk een Bijbelstudie op zich; mooi om zo over ieders leven te praten en hoe alles gelopen is...

De volgende keer hopen we elkaar te ontmoeten op donderdag 14 februari en dat zal zijn ten huize van fam. Buwalda. Aanvang half acht. En wilt u ook zulke mooie avonden meemaken, u bent van harte welkom!

Liefs, namens de hele groep,

*Anke Gorter*



## Week van Gebed

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad en het land waarin zij wonen, en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Assen zijn er gebedsbijeenkomsten; ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

'Recht voor ogen' verwijst naar het onrecht voor velen in onze samenleving; ver weg en dichtbij. Onrecht wat wij elkaar aandoen of wat buiten onze invloedssfeer ons wordt aangedaan. Christenen noemen dit de gebrokenheid van deze wereld, die God aan het hart gaat. Daarom worden Christenen opgeroepen om te bidden voor recht en gerechtigheid.



De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. In Assen zijn dat de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Peelo, Pinkstergemeente "de ontmoeting", de Evangelische Gemeente Assen, de Baptisten Gemeente Assen, de Christengemeente "Shekinah", PKN-gemeente Jozefkerk en de onafhankelijke Baptistengemeente De Ark.

De gebedssamenkomsten vinden plaats op:

- Zondagmiddag 20 januari om 16.30 uur in het kerkgebouw "Het Noorderlicht" (naast het buurthuis van Peelo)
- Dinsdagavond 22 januari om 20.00 uur in de Jozefkerk aan het Kerkplein: maandelijks Stadsgebed, waarin met name de gebrokenheid en het onrecht in Assen centraal zal staan
- Woensdagavond 23 januari om 20.00 uur in kerkgebouw de Ark van de onafhankelijke Baptistengemeente aan de J.C. van Markenstraat 25.



## Vrouwencontact

Op woensdag 12 december hadden we onze kerstviering. Aly verwelkomde ons en vertelde, dat we na de pauze ons kerstprogramma zouden doen. Hierna zongen we het eerst couplet van lied 152 'Op U mijn Heiland blijf ik hopen.' Daarna ging ze ons voor in gebed. We luisterden naar het gedicht 'Alle goeds', dat ging over het jaar 2018 en of al je voornemens waren uitgekomen, die je tegen anderen had uitgesproken om voor hen te doen.

Hierna zongen we het tweede couplet van lied 152. We luisterden naar het verhaal 'Leren geven' uit het blad 'Eva'. Als je kleren aan een ander geeft die niet nieuw meer zijn, hoe voel je je dan. Deze vrouw voelde zich schuldig en kocht toen nieuwe kleren voor deze actie; dat voelde beter. Het derde couplet werd gezongen. Het gedicht 'Buiten in de donkere nacht' werd voorgedragen.

Daarna luisterden we naar het verslag van november, dat Anke voorlas. We overlegden wie er een kaartje van ons zou krijgen en bespraken de middagen waarop we in 2019 bij elkaar zullen komen. Aly geeft die datums door aan Jelle, zodat hij dit met de conciërge van De Componist kan regelen. Hierna hadden we pauze. Anke inde de contributie en we dronken koffie of thee met een lekkere kerstkrans.

De tafels waren in kerstsfeer versierd en we begonnen met ons kerstprogramma. We zongen samen het lied 'Stille nacht' en luisterden naar het gedicht 'Woorden van liefde en vrede', deze woorden mag je aan iedereen doorgeven. In het kerstverhaal 'Kerststrippenkaart' gaat het erover dat als je veel naar anderen toegaat of samen iets doet in verband met kerstvieringen, dan kun je dit van je kaart laten afstrepen. Het is wel druk, maar je bereikt er andere mensen mee om over Jezus te praten.

We zongen het lied 'Nu zijt wellekome' en luisterden naar de profetie van Jesaja over dat Jezus op aarde zou komen. We zongen 'Hoe zal ik U ontvangen', couplet 1 en 2. Het gedicht 'God met ons' gaat erover, dat Hij kwam in een stal, voor iedereen die het wil horen en erheen wil. We zongen nog de coupletten 3 en 4 van lied 155.

De gedichten over Elisabeth en Maria werden verteld en het verhaal 'Zoete vrede'. In een kerk werden bij de ingang kaartjes uitgedeeld, waarop twee zoet snoephartjes zaten. Je moest daar zelf een van eten en proeven hoe zoet ze waren: je proefde dan hoeveel God van je houdt. Het andere snoephartje moest je aan iemand geven, waarvan je houdt. Zo kon iedereen proeven hoeveel God van ons houdt, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde zond om ons te redden: Hij bracht vrede op aarde.

We zongen 'Er is een kindeke geboren op aard' en luisterden naar het gedicht 'Bij de kribbe' en het verhaal 'Goed nieuws'. Dit verhaal ging over een echtpaar, dat de kerstdagen samen zou vieren. Ze vonden het niet leuk, zo zonder hun kinderen, en nodigden de straatverkoper uit. Hij kwam bij hen eten en samen praatten ze over het kerstverhaal. Het werd een gezellige dag zo samen: delen van het goede eten en het verhaal over kerst. We zongen samen 'Heerlijk klonk het lied der engelen' en 'Nu zijt wellekome' en hoorden het gedicht over de herders en de wijzen.

Hierna lazen we het gedicht 'Kerstnacht', dat Jezus is geboren voor jou en mij en dat maakt ons blij. We hadden weer even pauze en kregen nog wat te drinken en een kerstsnoepje.

We luisterden naar Jantje, die ons in het Drents een kerstverhaal voorlas. Dit verhaal ging over een oudere mevrouw, die net in een bejaardenhuis zat en zich daar nog niet thuis voelde. Ze ging met de bus terug naar haar oude huis, dat was verkocht. Toen ze daar was, zag ze een ander gezin bij het haardvuur zitten. Ze genoot van de herinneringen, maar ging toch weer naar de bushalte. Daar zag ze in gedachten het kindje Jezus in de kribbe, en Maria die tegen haar zei dat men haar nu nodig had in het bejaardenhuis om anderen te helpen.

Ze ging met de bus terug en daar ging ze naar de kerstviering. Ze voelde zich er meer thuis, nu ze de opdracht had om er voor anderen te zijn.

We luisterden nog naar een wens voor het nieuwe jaar : dat we elkaar licht en warmte mogen geven, met de zegen van onze Heer. We zongen samen nog het 'Ere zij God'. Aly wenste ons een fijne en gezegende kerst toe en een gelukkig nieuwjaar.

---

Op woensdag 9 januari heette Aly ons welkom in het nieuwe jaar 2019. We waren met zeven zusters; er waren verschillende afmeldingen door ziekte of werk. Aly bracht de groeten over van Greta, Tienieke en Bertha, zij wensen ons ook het beste toe en een goed 2019. We zongen lied 490 'U behoort geheel mijn leven', daarna ging Aly ons voor in gebed.

Daarna las ze ons voor uit het dagboek 'Aan stille wateren' van Andre F. Troost. Het ging over Jezus volgen over de smalle weg, samen met Zijn liefde. Hij wijst je de weg naar het eeuwig leven. We zongen samen nog lied 476 'Wij hebben een machtige Heiland'.

Het verhaal 'Prent het uw kinderen in' werd voorgelezen uit het blad 'Elisabeth'. Dat ging er over, dat je vroeger je kinderen en kleinkinderen het evangelie echt moest inprenten, zodat ze bij de kerk zouden blijven. Later in dit verhaal was dat kleinkind zelf een oma geworden en vertelde, dat je nu de kinderen wel moet blijven vertellen uit de Bijbel, maar nog veel meer ook laten zien hoe je leeft met God en de mensen om je heen. Als de kinderen dat zien en vragen stellen, dan kun je er met ze over praten. Verder kan je voor ze bidden en vragen of God de kinderen wil leiden en met ze wil zijn. We zongen lied 506 'We hebben een woord voor de wereld'.

Het verslag van december werd voorgelezen en we keken wie er een kaartje van ons zal krijgen. Iedereen kreeg het lijstje met datum van onze komende bijeenkomsten in dit jaar; de volgende keer is op 6 februari en dan zal groep 4 het programma verzorgen. Omdat we dan ook bingo doen zal Jenny daarvoor prijzen kopen.

Hierna hadden we pauze en dronken we koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje. Er werd veel gepraat met elkaar en zo kwam het gesprek op nieuwe technieken in de medische wereld. Dat gesprek ging nog geruime tijd door, zodat er weinig tijd overbleef voor het verdere programma.

Aly las een verhaal voor over een vrouw, die oma was van een tweeling. Vervolgens deden we een rondje, waarin iedereen vertelde over het gezin waarin men was geboren. De een was daar erg tevreden over, maar anderen vonden het later beter. Na dat rondje moesten we stoppen vanwege de tijd.

Aly las uit 'Ouder worden, een geschenk' voor hoe een kind naar een grootmoeder keek. Ze moest tijd hebben, had meestal tijd om voor te lezen en slaat dan niets over. Ze doet meerdere keren een muntje in een automaat bij de winkel.

Verder zijn grootmoeders vaak dik, maar niet te dik om schoenen te knopen. Ze hebben meestal een bril, raar ondergoed en ze kunnen hun tanden en tandvlees er uit halen. Grootmoeder is een mens die geen kinderen heeft, maar wel altijd tijd voor ons.

We zongen nog lied 511 'Geen wereld vol van zonden'. Een andere keer zullen we het programma afmaken. Aly wenste ons wel thuis. Jenny wenste ze een mooie verjaardag toe. Ze vertelde ook nog, dat Anneke afgelopen maandag haar verjaardag had gevierd.

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 6 februari in De Componist.

Namens Vrouwencontact,  
*Aly Middelkamp.*

## Zondagsschool

De afgelopen maand keken we uit met de profeten Micha, Jesaja en Zacharia naar een toekomst, waarin God omziet naar zijn volk. In de kerk keken we elke zondag naar een filmpje, waarin twee kinderen steeds iets nieuws ontdekten over een bijzonder gast. Daarbij maakten we dan drie deurtjes open van een grote poster en iemand uit onze gemeente stak daarbij de Adventskaarsen aan, die in een mooi kerststuk waren verwerkt. We zongen daarbij ook het projectlied. Op de poster werd een gedekte tafel zichtbaar met mensen er omheen; een familie die zat te praten over Jezus waarnaar ze op zoek waren geweest.

Wij mochten de afgelopen weken ook genieten van kinderen in de kerk en op zondagsschool. We hebben hen de verhalen voor die zondag verteld en er werkjes bij gemaakt, bijvoorbeeld een ezel met een mooie deken op zijn rug, zodat Maria daarop kon zitten. Verder maakten we een verrekijker om naar de sterren te kijken, voor schapen maakten we een vacht zodat ze lekker warm werden een cape voor de herder.

Op eerste kerstdag mochten ze in de kerkzaal blijven en bij de grote tafel kleuren en plakken. We maakten een lampje en deden er licht in om te schijnen en door te geven. Met kerst werden er ook weer tasjes uitgedeeld met een leesboekje, een CD of een placemat om te kleuren. Ook zat er voor iedereen een sneeuwpophoofd in met een lampje en een zakje snoep.



In het nieuwe jaar zijn we bezig met de verhalen over Jezus in de tempel, Jezus door de duivel verleid, Jezus groeit op in Nazareth en Jezus vertelt verhalen. Daarna gaan we verder met Mozes in Egypte. Het verhaal over het licht is door Gea op 6 januari verteld aan Heleen en Margriet en een jongetje die toen te gast was. Hierna maakten ze een kwis en de uitkomst was, dat ze het licht moesten doorgeven en er iets mee doen. Daarbij gingen ze ook nog een kleurplaat kleuren.

We willen iedereen bedanken voor de giften die zijn gegeven voor de schoenendozen en voor kerst, zodat we de kinderen verweg en dichtbij iets mochten geven over Jezus en met hen mochten delen van onze gaven. We wensen iedereen een goede tijd toe in 2019.

Omdat Greta Koudenburg op dit moment elke zondag bij haar moeder in Emmen is, hebben we haar niet meer gepland voor de leiding van crèche en zondagsschool. Als er iemand anders is die daarbij wel wil helpen, dan horen we dat graag.

Namens de zondagsschoolleiding,  
*Aly Middelkamp.*

## Open Huis Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 1 januari hield het Open Huis haar Nieuwjaarsreceptie en ik heb daar onze gemeente mogen vertegenwoordigen. Het was er behoorlijk druk en heel gezellig... Onder het genot van heerlijke rolletjes met slagroom en nog veel meer lekkernijen een praatje gemaakt met diverse mensen.



Ook op Oudejaarsavond waren ze een poos open geweest en toen kwam, tot ieders grote verrassing, de burgemeester op bezoek! Hij kende de locatie (ook vanwege de uitreiking van het lintje aan Wietze) en herkende nog diverse medewerkers! Die avond ging de burgemeester langs bij instellingen waar vrijwilligers aan het werk waren... bijvoorbeeld ook de kazernes van de vrijwillige brandweer enzovoort. Een bijzonder leuk initiatief, dat door de medewerkers en gasten van het Open Huis zeer werd gewaardeerd!

Tevens kon Wietze nog een nieuwe vrijwilligster aanmelden; hij had in een winkel Irene Fischer getroffen en een poosje met haar gesproken. Hij vertelde



Wij wensen u lichtvolle Kerstdagen  
en een Gelukkig 2019 toe.

haar over zijn werk als vrijwilliger bij het Open Huis en zij meldde zich, ter plekke, als vrijwilligster... Aangezien er altijd een tekort is aan vrijwilligers/-sters was men daar heel erg blij mee. Ik denk dat sommige ouderen in onze gemeente zich Irene nog wel kunnen herinneren...

Het Open Huis is heel blij met de collectes, die in diverse kerken werden gehouden (ook in de onze) en dankt ieder hiervoor! Uiteraard is elke steun zeer belangrijk, als je - zoals zij - volledig afhankelijk bent van giften en donaties! Van harte aanbevolen!

Liefs, ook namens Wietze, van  
*Anke Gorter*



## Kerstvieringen

Vrijdag 21 december was een drukke dag: 's middags was het Kerstfeest voor senioren in De Componist en 's avonds de Kerstsamenzang van de gezamenlijke kerken in het Noorderpark.

De middag was ronduit geslaagd te noemen. De opkomst was minder goed, dan waarop we gehoopt hadden. Maar



het weer was zeer slecht, wat wellicht juist voor senioren een minpunt is...

Onze eigen Aernout de Jong leidde de middag en zowel Jan Hofman



(van de Ark) als André Huizinga (van de Evangelische gemeente) voerden het woord. Uiteraard was er ook veel samenzang en Janneke leidde een zeer leerzame kwis!

Al met al een geslaagde middag, waar het licht - in deze donkere dagen - duidelijk aanwezig was! Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!





's Avonds was in de Maranathakerk aan de Nobellaan de Kerstsamenzang, die was georganiseerd door de Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Oase, de Sionsgemeente en onze gemeente. Ook hier was de opkomst lager dan gehoopt; het was nog steeds slecht weer... Maar de warmte in de kerk en vooral de prachtige liederen die het koor zong, maakten heel veel goed. Het koor 'Joyce' onder leiding van Arnold Wienen verzorgde de hele dienst.



Op eerste kerstdag volgde nog onze kerstochtendienst: gezellig en met een goede opkomst. De muzikale medewerking van ons combo maakt zo'n samenkomst echt tot iets bijzonders. Je voelt gewoon dat het feest is, als iedereen gezellig aan tafels zit, met lekkere traktaties. Dan zijn er ook nog boekjes voor de kinderen en een mooie kaars voor alle bezoekers. Dat is Kerstfeest, geboortefeest van Jezus.



*De foto's zijn gemaakt door: Gea Buwalda (kerstmiddag), Greet Berends (kerstsamenzang) en Bert Middelkamp (kerstochtend).*



## Foto's van toen

*Lieve mensen,*

Deze foto's zijn inderdaad heel erg "van toen", n.l. uit 1993! Ze zijn genomen tijdens een rommelmarkt in de kerk aan de Oranjestraat en afkomstig uit het archief van Vrouwencontact (Zusterhulp)...



De opbrengst is luid en duidelijk te lezen; de Zending!! U ziet onbekende mensen maar ook héél bekende mensen.....

Veel plezier en als u zelf eens leuke foto's vindt...

ik houd me aanbevolen.  
Liefs van *Anke Gorter*.





## Berichten van de Unie



### Regiodagen 2019: 'Samen krachtig in God'

de Regiodagen van Unie en ABC-gemeenten komen

er weer aan! Op deze dagen kunnen actieve gemeenteleden en vrienden elkaar ontmoeten en inspireren rondom hun gemeentelijke taak.

Steekwoorden: toerusting, bemoediging, uitwisseling en ontmoeting. Het thema voor de dagen is 'Samen krachtig in God'. De invulling van de dagen is verschillend: sommige worden gevuld met workshops per gemeentetaak of bredere thema's, andere hebben ontmoeting en delen van eigen ervaringen centraal staan. Op alle dagen zijn er ook momenten van lofprijs, vieren en gebed. Van harte welkom.

Dit zijn dagen van inspiratie, toerusting en ontmoeting, bestemd voor

- mensen die bijdragen en meewerken in hun plaatselijke gemeente
- mensen die taken doen, tot eer van God en tot zegen van mensen
- mensen die vanuit hun liefde voor Jezus en de vrucht van hun inzet willen groeien

De Regiodag Noord is gepland op 23 maart; noteer de datum alvast! Lees er meer over op [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl).



Baptisten.nu: in december is er weer een uitgave van Baptisten.nu verschenen.

Daarin staan o.m. berichten over 'Genade ervaar ik in de moestuin', het sprankelt weer in verbouwde kerken, Geloof en levensweg over pastoraat, Unie-ABC: van samenwerking naar fusie, noodhulp Indonesië.

Deze uitgave van Baptisten.nu ligt op de tafel in de hal; neem gerust een exemplaar mee.

Agenda Unie-activiteiten	
20 januari	Intrededienst Martijn Nijhoff in Baptisten gemeente Emmen 'Het Baken' om 14.30 uur
10 februari	Seminarium Zondag
9/16/23 februari en 23 maart	Regiodagen van Unie-ABC; in verschilde gewesten. <b>Zaterdag 23 maart in Groningen voor het Noorden</b>
10 maart – 15 u.	Opening gebouw Baptistengemeente Rotterdam Centrum
18-20 maart	Leidersconferentie Unie-ABC in Apeldoorn
25 mei	Algemene Vergadering in Harderwijk
<i>Meer informatie: <a href="http://www.baptisten.nl">www.baptisten.nl</a></i>	

## NBG berichten

### *Bijbel steeds vaker gedownload*



De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over 2017. Voor het derde jaar op rij verspreiden bijbelgenootschappen wereldwijd ruim 38 miljoen complete bijbels. 7,9 miljoen daarvan waren gedownloade digitale bijbels. Digitale bijbelverspreiding gebeurt vooral via bijbel-apps en verder via CD's, DVD's en online bijbelsites.

Naast de groei van digitale bijbelverspreiding, groeit ook de wereldwijde bijbelverspreiding in print. Voor het derde jaar op rij verspreidde United Bible Societies in 2016 meer dan 400 miljoen gedrukte bijbels en bijbelgedeelten. Het NBG verspreidde 280.000 bijbels en 125.000 bijbelmaterialen voor kinderen. Daarnaast werden met steun van het NBG 45.000 mensen bereikt met een luisterbijbel.

Dat het digitaal aanbieden van de Bijbel steeds belangrijker wordt, merken ook het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap op hun (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Naast meer dan 20 vertalingen bevatten deze platforms een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In het jaarverslag over 2017 melden NBG en VBG dat het aantal accounts steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 678.000. Ook de (voornamelijk digitale) NBG-leesroosters, bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen, waren toenemend populair. Het aantal gebruikers ervan steeg van 18.000 naar 43.000.

Daarnaast heeft het NBG tegenwoordig ook de gratis app Mijn Bijbel. Met de



app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te lezen. Het leesgemak staat in deze app voorop; je kan meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn bijvoorbeeld aanpasbaar aan je eigen wensen.

Met Mijn Bijbel kun je zes vertalingen lezen, die je kunt downloaden. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG-vertaling 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	27 januari	3 februari
Voorganger	<b>Bob Wijnstra</b>	<b>Bas Stadens</b>
Begroeting	Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Bert Middelkamp	Gea Buwalda
Raadskamer	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus
2 <sup>e</sup> collecte	Gemeenteontwikkeling	Huisvesting
Bijzonderheden		<b>Viering Heilig Avondmaal</b>
Begeleiding	Henk Samplonius	Diana Bakker
Geluid	Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Fam. Duursema
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi zr Niezing	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

<b>Zondag</b>	<b>10 februari</b>	<b>17 februari</b>
Voorganger	<b>Michiel de Nooijer</b>	<b>Jan Foppen</b>
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Anne Duursema	Jan Hoekstra
2 <sup>e</sup> collecte	Goede doelen	St. Present
Bijzonderheden		
Begeleiding	Diana Bakker	Henk Samplonius
Geluid	Karin Middelkamp	Hans Romijn
Beamer	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	Gea Buwalda
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Buwalda
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Anne Duursema

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

24 februari	3 maart	10 maart	Zo
<b>Aernout de Jong</b>	<b>Seminarium-zondag Henk van de Brink</b>	<b>Jannes Hofman</b>	Vo
Jan Hoekstra	Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Bg
Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Me
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Anke Gorter	Ra
Gemeenteontwikkeling	Bloemen	Huisvesting	Co
	<b>Viering Heilig Avondmaal</b>	<b>1<sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd</b>	Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Diana Bakker	Be
Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Bm
Aly Middelkamp	Tieneke de Vries	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Van Wingerden	Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Fam. Duursema	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Anne Duursema	Ta

## Andere bijeenkomsten

<b>Maandag 4 februari om 19:30 uur</b>	<b>Bestuursvergadering</b>	<i>bij Gea Buwalda, Vondellaan 53</i>
<b>Woensdag 6 februari om 14:30 uur</b>	<b>Vrouwencontact</b>	<i>De Componist</i>
<b>Donderdag 14 februari om 19:30 uur</b>	<b>Bijbelstudie</b>	<i>bij fam. Buwalda, Vondellaan 53</i>
<b>Maandag 4 maart om 19:30 uur</b>	<b>Bestuursvergadering</b>	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>
<b>Woensdag 6 maart om 14:30 uur</b>	<b>Vrouwencontact</b>	<i>De Componist</i>
<b>Zondag 17 maart om ± 11:15 uur</b>	<b>GEMEENTE - VERGADERING</b>	<i>Direct na onze dienst in De Componist</i>

## De verjaardagskalender

op 20 januari	wordt	<b>Jantje Bos-Postema</b>	78	jaar
op 21 januari	wordt	<b>Gert-Jan Warrink</b>	32	jaar
op 24 januari	wordt	<b>Tieneke de Vries</b>	64	jaar
op 25 januari	wordt	<b>Alco van Spengen</b>	27	jaar
op 9 februari	wordt	<b>Gerben Terreehorst</b>	41	jaar
op 10 februari	wordt	<b>Tineke Dikkens</b>	60	jaar
op 11 februari	wordt	<b>Petra Wilhelmus</b>	59	jaar
op 15 februari	wordt	<b>Gerrit de Jonge</b>	64	jaar
op 16 februari	wordt	<b>Vera Eisses</b>	23	jaar
op 24 februari	wordt	<b>Melchert Dijkstra</b>	69	jaar
op 27 februari	wordt	<b>Marty Westerhof</b>	85	jaar
op 28 februari	wordt	<b>Anne Gietema</b>	65	jaar
op 11 maart	wordt	<b>Noah Bos</b>	15	jaar
op 15 maart	wordt	<b>Alieke de Jong</b>	29	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd  
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

## Puzzel

In de vorige Brug stond een Kerstpuzzel; de eerste letters van de in te vullen woorden vormen samen de oplossing: "Immanuel God is met ons".



Deze keer een puzzel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hieronder staan 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die uitspraken gedaan? Schrijf de letter op die voor de naam van deze persoon staat. Wat lees je?

*(Gebruikte vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling)*

<b>A</b>	David	<b>F</b>	Hizkia	<b>K</b>	Jesaja	<b>P</b>	Samuel	<b>V</b>	Kaïn
<b>B</b>	Job	<b>G</b>	Ester	<b>L</b>	Elisa	<b>R</b>	Rebekka	<b>W</b>	Mirjam
<b>C</b>	Gideon	<b>H</b>	Pilatus	<b>M</b>	Mozes	<b>S</b>	Joh. de Doper	<b>X</b>	Thomas
<b>D</b>	Simson	<b>I</b>	Adam	<b>N</b>	Elia	<b>T</b>	Petrus	<b>IJ</b>	Jozua
<b>E</b>	Jezus	<b>J</b>	Ruth	<b>O</b>	Eva	<b>U</b>	Paulus	<b>Z</b>	Maria

1. Hier is hij, de mens.
2. Gelukkig de vredestiters
3. U bent de Messias, de Zoon van de levende God!
4. Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?
5. Met de hulp van de HEER, heb ik het leven geschonken aan een man.
6. Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad.
7. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander.
8. Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.
9. Waar ben je geweest, Gechazi?
10. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.
11. Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.
12. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.
13. Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

# baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

**Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen**

**Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken**

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	<a href="http://www.baptisten-assen.nl">www.baptisten-assen.nl</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen">www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen</a>

## **DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.**

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

*Kopij per e-mail aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)*

## DRUKWERK

*Afzender:  
Kennemerland 44  
9405 LK Assen*




---



---



---